

ROBERT BROEKEMA

‘**T**uinen zijn evenzeer aan mode onderhevig als interieurs. Ik merk nu een grote vraag naar ingetogen, romantische tuinen: een enkel ornament, een taxushaag, een kleine vijver. Dat soort tuinen geniet mijn voorkeur, ik was zelf vrij snel uitgekeken op de tuinen vol gietijzer, bakjes, mandjes en andere prullaria. Overdaad schaadt!’

‘Uit een schooltest bleek ooit dat ik ‘artistiek’ was - maar wat ik ermee wilde, wist ik niet. Mijn vader zette me op de Tuinbouwschool in Boskoop en sindsdien heb ik geen moment spijt gehad van die keuze.’

‘Mijn opdrachtgevers zijn veeleisend. Eigenaren van een grote tuin in Blaricum gunden me een opdracht met de woorden: Ons huis is belangrijk, maar de tuin is belangrijker. Het is een tuin geworden zoals ik die graag maak: symmetrisch, vol grote vlakken, strakke belijningen in de vorm van hagen en muurtjes.’

